

Aan: alle gemeenteleden rond 'De Schakel'

PROTESTANTSE
WIJKGEMEENTE
CAMMINGHABUREN



Lieve mensen,

*Wat zijn we kwetsbaar, als mensen, als samenleving en ook als kerkgemeenschap!
Waar er altijd van alles te doen was, is het nu stil in de Schakel. Niet samen komen om te eten, koffie te drinken, te vergaderen en ook niet om samen te vieren.*

Zorgen en angsten

Het coronavirus heeft vele gevolgen voor ieder van ons. De meeste zorgen zijn er voor onze ouderen en zij die een kwetsbare gezondheid hebben. U bent nu veel meer aan huis gebonden. Voor jullie die in de zorg werken; de druk is groot en wordt wellicht nog zwaarder. Anderen moeten ervaren dat hun bedrijf of hun werk in gevaar komt, vanwege alle maatregelen die nodig zijn, maar ook zo ontwrichten. Laten we met ons gebed elkaar omringen!

Verbonden blijven in vertrouwen

We schrijven deze brief om als gemeenschap verbonden te blijven met elkaar in deze moeilijke tijd. Veel kunnen we en mogen we niet! Maar wat kunnen we wel doen, met en voor elkaar? Om te beginnen kunnen we elkaar helpen kalm te blijven en moed te houden. Met een variatie op een citaat van Mandela:

"Laten onze besluiten en keuzes een afspiegeling zijn van onze hoop en niet van onze angst"

Daarnaast kunnen we allemaal helpen om tegenover alle negatieve verhalen over het gedrag van mensen, toch vooral de mooie en goede verhalen door te geven. Het land bruist van de initiatieven van mensen om elkaar te helpen. Om met Rutger Bregman (auteur van 'De meeste mensen deugen') te spreken: ***'Vergeet niet: rampen en crises halen het beste in mensen naar boven'***.

Iedere zondagmorgen zullen we vanuit de Schakel een viering uitzenden. U begrijpt dat onze mogelijkheden beperkt zijn, maar we willen toch proberen om op deze manier verbonden te blijven in geloof, hoop en liefde.

Concreet: contact

Als geloofsgemeenschap willen we er voor elkaar zijn en voor de mensen om ons heen. Dat betekent allereerst dat je ons gerust kunt bellen wanneer je in jezelf merkt dat angst of een opgesloten gevoel je in beslag gaat nemen! Laat van je horen, deel het met anderen! Als pastores en ouderlingen proberen we via de telefoon contact te houden met ouderen en zieken nu we geen persoonlijke bezoeken kunnen/mogen afleggen. Velen van u zijn nu aan huis gebonden. Contact via de telefoon is een goede manier om met elkaar verbonden te blijven. Vindt u het fijn om opgenomen te worden in een telefooncirkel (dagelijks een belletje krijgen en zelf iemand bellen), mail of bel ons dan (zie het mailadres en de telefoonnummers hieronder).

Concreet: praktische hulp

Wanneer u praktisch iets nodig heeft, boodschappen of wat ook maar, bel of mail ons (zie het mailadres en de telefoonnummers hieronder). Wanneer u zelf juist graag praktische hulp wilt aanbieden, ook dan horen we het heel graag!

Jullie ontvangen deze brief als gemeenteleden van de Schakel. Maar natuurlijk, laten we opmerkzaam zijn voor de mensen direct om ons heen, in onze straat en buurt. Ook hun reiken we via jullie bovenstaande mogelijkheden aan.

Tot slot

Juist in deze 40-dagentijd op weg naar Pasen zien we uit naar: ***"Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft"***. Dat Licht, die hoop en die vrede wensen wij een ieder van harte toe!

Namens de kerkenraad en het Klein Pastoraal Beraad, ds. Joke Baaij en ds. Helmer le Cointre

Kijk voor actuele informatie en voor uitzendingen op: www.kerkinccamminghaburen.nl.

Daar zie je ook hoe je een Paasgroet kunt sturen aan gevangenen!

Voor vragen en opgaven, mail naar: schakelcontact@gmail.com

Bellen kan ook met: Renske Struikmans: 058-2666596, Els Volkers: 06-52061577 of Marja Kiers: 058-2675134