



## **Profiel nieuwe predikant Wijkgemeente Camminghaburen**

De PKN-wijkgemeente De Schakel in de wijk Camminghaburen te Leeuwarden zoekt een predikant die midden in de kerk, de wijk en de wereld staat. Wij zijn op zoek naar een inspirerende predikant, die gedreven en verbindend is en in staat is om mensen te enthousiasmeren. Hij/zij weet vanuit maatschappelijke bewogenheid de Bijbelse boodschap te verbinden met het leven van alledag en de grote vragen van de tijd en geeft samen met gemeenteleden invulling aan het pastoraat.

Hij/zij schept er plezier in verbinding te vinden met – en betrokken te zijn op - alle mensen, ongeacht leeftijd, komaf of geaardheid. Dit vraagt een communicatief en toegankelijk persoon, die makkelijk kan schakelen. Hij/zij staat open voor de omgeving rondom de eigen gemeente, zoals de wijk, de scholen, de stad, de Protestantse Gemeente Leeuwarden en andere geloofsgemeenschappen.

Onze gemeente is een open kerk in de buurt, met een programma rond zingeving en wijkgerichte activiteiten. Van de predikant wordt gevraagd om dit proces te faciliteren en te ondersteunen. Het vraagt organisatievermogen om motiverend en inspirerend samen te werken met verschillende groepen mensen.

Samenwerken, samenbrengen en samenhouden.

Hij/zij kan rekenen op een gemeenschap die hem/haar in dat werk ondersteunt.

Onze gemeente kun je rustig mondig noemen, kritisch ook. De nieuwe predikant gaat discussie met gemeenteleden niet uit de weg, maar kan dit juist waarderen. Hij/zij geeft er ruimte aan zonder de eigen mening opzij te zetten. Hij/zij is een verbindende persoonlijkheid voor de hele gemeente, door geen dogma's op te leggen, maar door te luisteren en in gesprek te gaan en zo nodig door tegenstellingen te overbruggen. Dit vergt creativiteit, lenigheid van geest, gevoel voor humor en soms ook moed bij verschil van mening. Onze gemeenteleden willen als gelovigen door de predikant niet eenzijdig onderricht worden maar willen juist gestimuleerd worden samen te ontdekken wat het betekent kind van God te zijn.

De predikant draagt bij en geeft richting aan vernieuwingen in liturgisch opzicht, muzikaliteit en veelkleurigheid.

Onze gemeente wil graag oecumenisch gericht zijn. Zang en muziek uit verschillende tradities geven stem en klank aan de bezieling. De predikant geeft samen met muzikale professionals en gemeenteleden invulling hieraan. De predikant is een theoloog die het vak enthousiast bijhoudt. Die inspirerend en uitdagend het Woord kan verkondigen en uitleggen in gewoon taalgebruik. Onze gemeente is kerngemeente van het Dovenpastoraat Friesland. Kortom, onze veelkleurige gemeente zoekt een kleurrijke persoon, die onze predikant wil worden.